

Tur til Royal Welsh Show

I dagene 20 til 22 juli dette år drog vi fire fårevenner på den årlige tur til England. Vi besøgte i år Royal Welsh Show, som er et stort dyrskue, hvor der kommer ca. 250.000 mennesker over de tre dage showet varer. På trods af de mange besøgende, føles udstillingen på ingen måde "overfyldt", da den ligger på et meget stort areal smukt omgivet af skov og græsklædte bjerge.

Når man kommer til en af de fem parkeringspladser, der er tilknyttet showet, holder der busser klar til at køre de sidste tre km til udstillingsområdet – det sker uden beregning. Når man er kommet frem, indskrives man sig i den internationale pavillon som "overseas visitor" hvorefter der er gratis forplejning hele dagen, gratis internet og hjælp af personalet i det omfang det er nødvendigt. Man føler sig virkelig velkommen.

Efter de indledende øvelser ilede vi straks til fårestaldene, hvor vi stødte på et skilt, vi forhåbentlig ikke får at se på danske skuer.



Man udstiller både maedi fri og ikke testede besætninger. De er dog adskilt fra hinanden og udstilles i hver sin ring. Klovsyge taler man slet ikke om.

Jeg tror vi skal være glade for og værne om det høje stude, vi har på sundhed her i landet.

Avlerne gør meget ud af at præsentere deres besætning. Der ses flotte skilte, med navn og adresse og besætningens navn, som ofte henviser til et lokalområde eller gårdens navn. Et farverigt indslag, som vi kunne lære noget af. På vore skuer ses ofte kun stamtavlen over fårets boks.



I det hele taget er udstillingen, foruden at være en konkurrence, også en mulighed for at gøre opmærksom på sin besætning med salg for øje.

Mens vi nu er ved salg, så er det betydelig bedre at sælge top dyr i England end herhjemme. Se blot nedenstående billede.



7000 gns nærmer sig 80000 kr.

Inden dyrene skulle i ringen, blev der gjort meget ud af at trimme dem, så de fremstod bedst muligt. Alle havde små klippeborde med, hvor dyrene blev placeret og så blev der finpudset. Man kunne se, dyrene havde prøvet det før – de stod som statuer.

Der var til gengæld ikke brugt megen tid på at få dyrene til at gå pænt i snor, de fleste så ikke ud til at have prøvet det før. Det kunne måske også være lige meget, for dommerne var ikke interesserede i at se dyrene i bevægelse.



Efter at have set fårestaldene begav vi os til "The Food Hall" hvor der blev udstillet og konkurreret i fødevarer, især kager af alle slags. Det vil være umuligt for mig at beskrive kagerne, så jeg har sat et par billeder ind i stedet for. Fælles for dem alle er det store arbejde der er lagt i kagerne og den omhu hvormed de præsenteres.





Hvis man bliver træt af udstillinger, kan man bevæge sig over til "store ring", hvor der om formiddagen er bedømmelse af heste, naturligvis Welsh Ponies i alle størrelser, under rytter, for vogn osv. Om eftermiddagen er der forskellige shows, uafbrudt indtil udstillingen lukker kl. 20. Jeg kan nævne: fire nationers polo match, stafet ridebanespringning og travløb, i pausen var der underholdning af et militærorkester.

Jeg kan naturligvis ikke få alting med på denne plads, og har sikkert ikke set det hele. Der kan nemt bruges to dage på udstillingen. Hvis man er på de kanter, kan det varmt anbefales at besøge udstillingen.